

Kan kunst toevallig ontstaan?

Filosoferen met kinderen over kunst

© Fabien van der Ham | www.filosovaardig.nl

Leuk dat je wilt gaan filosoferen met je kinderen of klas. Filosoferen is niet moeilijk, het is hooguit even wennen want als volwassene mag je nu eens niet je mening geven. Het gaat om het denken van de kinderen en om hun antwoorden. Het enige wat jij als begeleider mag doen, is vragen stellen en beurten geven. Het zal beslist mooie gesprekken opleveren, die soms kort en soms lang duren.

Het is wel belangrijk dat de kinderen steeds argumenten geven bij hun antwoorden. Dit kun je stimuleren met doorvraagvragen als:

- Hoe weet je dat?
- Wie bepaalt dat?
- Zou het ook anders kunnen zitten?
- Is dat altijd zo?
- Kun je een voorbeeld geven?
- Bestaat daar een regel voor?

Lees eventueel ter voorbereiding eerst de gratis mini-cursus filosoferen met kinderen op www.filosovaardig.nl.

Thema

Dit gespreksidee gaat over kunst. Het is moeilijk te zeggen wat wel of geen kunst is. Misschien kom je eruit door er samen over na te denken.

Vooruitblik

Naar aanleiding van een bijzondere tekenopdracht wordt er gefilosofeerd over kunst.

Start van het gesprek: tekenopdracht

- Zorg dat alle kinderen papier en potlood hebben.
- Zet een klassiek muziekstuk aan bijvoorbeeld Romeo and Juliet van Prokofiev (via YouTube).
- Laat de kinderen met hun ogen dicht iets tekenen waarbij ze zich laten inspireren door de muziek. Het hoeft niet iets voor te stellen.
- Zet na een paar minuten de muziek uit.

Vraag het gratis
kennismakingspakket
filosoferen met kinderen aan op
www.filosovaardig.nl/downloads

Napraten & filosoferen

- Leg alle tekeningen neer en bekijk ze met zijn allen.
- Denk dan gezamenlijk na over de volgende graafvragen en laat de kinderen ook steeds goed uitleggen waarom ze vinden wat ze vinden.

Graafvragen

- Zitten er tekeningen tussen die mooi zijn?
- Zou je dit kunst kunnen noemen?
- Kan kunst toevallig ontstaan?
- Is kunst die toevallig ontstaat evenveel waard als kunst waar goed over is nagedacht?
- Wanneer vinden jullie iets kunst?
- Wie bepaalt wat kunst is?

Verwerkingsopdracht

Laat de kinderen hun tekening aanvullen en/of inkleuren en er een titel en een verhaaltje bij verzinnen. Het kan zeer ontspannend werken als je op de achtergrond de klassieke muziek weer aanzet.



Vraag het gratis
kennismakingspakket
filosofen met kinderen aan op
www.filosovaardig.nl/downloads